

# Wat leuk! B1

## Les 5: Ik kan niet tegen mijn verlies.

CD 2, Track 2

### Leuk. Luisteren!

- ... maar voor al die mensen die echt even genoeg hebben van dat hele Europese Kampioenschap voetbal, voor hen hebben we ...
- ◇ Hoe kun je nou genoeg hebben van voetbal? Zoiets kan ook alleen maar een vrouw zeggen.
- Jeroen, je zult het niet geloven, maar er zijn echt mensen die niet van voetbal houden, hoor. En trouwens, ik ben een vrouw en ik hou wel van voetbal. Maar dat doet er niet toe. Wat ik dus wilde zeggen ... voor alle mensen die genoeg van voetbal hebben, hebben we nu een interessante bijdrage.
- ◇ Ja klopt. We hebben Atie Brouwers uitgenodigd, sportwetenschapper. Hallo Atie.
- Hallo.
- Atie, jij hebt een leuk boekje geschreven over vreemde sporten.
- Klopt.
- Hoe kwam je op dat idee?
- Ik vind sport natuurlijk sowieso interessant.
- ◇ Ja, dat hoop ik dan maar voor je als je sportwetenschapper bent.
- Ja. Nou, ik ben altijd geïnteresseerd in wat mensen voor spelletjes bedenken om met elkaar te spelen. Want sport is in feite niets anders dan een spelletje spelen. Daarbij interesseert mij vooral ook wat de regels zijn, in welke cultuur het wordt gespeeld, hoe het ontstaan is en dergelijke.
- Nou kom maar op dan. Wat is er vreemder dan voetbal? Want in feite is dat natuurlijk ook iets onzinnigs, twee keer elf mensen die achter zo'n bal aan hobbelen.
- ◇ Ja, ja, Veerle, ik heb het begrepen.
- Bijvoorbeeld squash dat je met de hand speelt.
- ◇ Hè? Dus zonder racket? Gewoon zo plat op je hand?
- Ja, dat wordt in het Baskenland gespeeld en heet Pelota. Er zijn ook varianten met bepaalde slaginstrumenten, maar met de blote hand wordt het dus ook gespeeld. Tegen een muur. In kleine dorpjes meestal tegen de kerkmuur bijvoorbeeld. De spelregels zijn niet zo moeilijk. Er zijn twee spelers die tegen elkaar spelen, of er spelen twee spelers tegen twee andere. De bal wordt tegen de muur geslagen en mag dan één keer op de grond komen voordat de tegenspeler de bal terugslaat. Je krijgt een punt als de tegenstander de bal niet terug kan slaan, of niet na één stuit terug kan slaan of uitslaat.
- Poeh, doet dat niet pijn dan? Zo'n bal op je blote hand?
- Misschien in het begin, dat weet ik niet. Maar de echte spelers zijn er natuurlijk aan gewend geraakt.
- ◇ Klinkt inderdaad interessant. En verder? Wat heb je verder nog voor interessante sporten in de aanbieding?
- Mijn favoriet. Dat is het kaas rollen in Engeland.
- Zei je nou echt "kaas rollen"?

- Ja echt. Dat bestaat. Dat doen ze ieder jaar in Engeland. Dat heet Coopers Hill Cheese Rolling and Wake. Een enorm event. Het bestaat al minstens tweehonderd jaar. Hoe het precies is ontstaan weet men niet maar vermoed wordt onder andere dat het te maken heeft met rituelen ter bevordering van de vruchtbaarheid van het land. Maar goed, tegenwoordig dus kaas. Oh en in de Tweede Wereldoorlog was er natuurlijk niet veel te eten, dus konden er geen hele kazen worden gerold. Toen hebben ze houten kazen gemaakt. Het spel gaat zo dat je vanaf een heel steile heuvel een kaas rolt en je er dan achteraan rent. Eigenlijk zou je theoretisch je eigen kaas moeten inhalen, maar die kan een snelheid van meer dan honderdtien kilometer per uur bereiken, dus dat is bijna onmogelijk. Uiteindelijk wint degene die het snelst beneden is.
- ◇ Veerle, en wil jij nu nog steeds beweren dat voetbal een vreemde sport is? Zeg nou zelf ... achter een kaas aan een berg af rennen ...
- Ach, kaas, bal, wat maakt het uit. Iedereen rent er achteraan ...
- Ik heb nog wel een mooie. Geen kaas, geen bal, maar het lichaam van een dode geit, zonder kop.
- Getver. Een lijk? Waar doen ze dat dan?
- In Afghanistan. Daar heb je een sport die Buzkashi heet, vrij vertaald betekent dat geit pakken of geit doden. Het skelet van een geit wordt in een cirkel geplaatst, daar omheen staan twee teams op paarden. Het doel is het karkas te pakken te krijgen en het dan over een lijn te brengen of in de cirkel van de tegenpartij.
- ◇ Oh dus een soort rugby met een dode geit? Maar dan anders?
- Ja, maar dan heel anders, ja. Dan zijn er nog verschillende sporten die niet echt het wedstrijdelement hebben, maar toch wel als sport genoemd kunnen worden. Bijvoorbeeld urban exploring. Dat betekent dus letterlijk het verkennen van een stad. De kick bestaat daarin dat je op plaatsen komt, waar we normaal gesproken niet kunnen of mogen komen. Spannend en sportief is free climbing, dat ook onder urban exploring valt. Daarbij mag je alleen gebruik maken van handen en voeten om ergens op te klimmen. Eventueel nog een touw ter beveiliging. Je klimt dan op kerken, bruggen, torens, hoge gebouwen.
- Oh ja, dat ken ik wel ja, heb ik wel eens gezien.
- Zal ik nog eens een mooie noemen? Of dat nou echt een sport is ... maar extreme ironing vind ik ook wel het toppunt van raar.
- ◇ Wacht even ... extreme, oké, extreem dus. Maar ironing, dat is toch strijken? Van de was, toch? Van overhemden en zo?
- Ja, precies.
- ◇ Een wedstrijdje wie het snelste overhemden kan strijken?
- Nee, het gaat daarbij om het strijken op de meest spannende en uitdagendste plaatsen. Bijvoorbeeld balancerend op een touw tussen twee bergtoppen.
- Wat? En daar zet je dan je strijkplankje neer en gaat dan gewoon staan strijken?
- Ja. Er is niet echt een wedstrijdelement, maar het heeft zeker met uitdaging te maken. Meestal worden de foto's dan op internet geplaatst, zodat de andere extreme strijkers zien wat je hebt gedaan.
- ◇ Extreme ironing? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Echt ... extreme ironing ...